

IN GESPREK MET... Fleur Dejong



Per 1 januari 2022 is de fusie tussen Purmerend en Beemster een feit. Twee gemeenten zijn één, maar elk met hun eigen identiteit. In een reeks interviews met diverse Beemsterlingen probeer ik hen beter te leren kennen en erachter te komen wat de Beemster nou precies de Beemster maakt.

Een Brabander in de Beemster, zo omschrijft Fleur zichzelf. Ze is projectleider bij de Beemster Wereldtuin in Westbeemster. Een maatschappelijk initiatief in de tuin van de kerk, waar vrouwen elkaar helpen en waar iedereen welkom is om te komen genieten van al het moois en lekkers dat voortkomt uit de Beemster klei. Aan Fleurs tongval hoor ik inderdaad dat ze oorspronkelijk ergens anders vandaan komt. Maar ze is inmiddels goed geworteld in Beemster en in Purmerend, waar ze woont.

Rustgevend groen

We spreken elkaar op een zonovergoten ochtend, middenin het rustgevende groen van de Beemster Wereldtuin. Zo'n 50 meter bij ons vandaan stoken vrouwen het vuur op voor de warme lunch die later geserveerd wordt. Fleur vertelt hoe ze bij de Wereldtuin terecht is gekomen: 'Na mijn studie culturele antropologie in Nijmegen, volgde ik eerst een cameraopleiding in Amsterdam. Via-via kwam ik in Purmerend terecht bij het Woonkollektief. In Purmerend ging ik daarna werken bij Fiolet Taaltrainingen, waar ik kennismaakte met NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal). Daar ben ik mij toen gaan specialiseren in lesgeven aan inburgeraars en analfabeten. Kennis die nu in de Wereldtuin goed van pas komt!'

Ontmoeten

De Wereldtuin bestaat inmiddels meer dan 10 jaar, al is de plek nog lang niet bij iedereen bekend. Fleur vertelt: 'Het is hier begonnen als moestuin en uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats. Vrouwen uit allerlei culturen werken hier met elkaar in de tuin, in de keuken, of in het kunst- of naaiatelier. We verkopen de spullen die we maken en oogsten om onszelf een beetje te kunnen bedruipen. Alles is eigendom van de kerk, die gelukkig ook het groot onderhoud verzorgt. Het is een bijzondere plek waar vrouwen van buitenlandse afkomst in een veilige omgeving in contact komen met de Nederlandse taal. Tegelijkertijd leren ze elkaar beter kennen én doen ze praktische vaardigheden op.'

Vrijwilligers

Op plekken als deze zie je het 'samen' uit

'samenleving' goed terug. Fleur vertelt hoe vrijwilligers zich inzetten om de Wereldtuin draaiend te houden: 'Een paar vrouwen werken hier als coach om onze projecten voor te bereiden. Elke 10 tot 12 weken start een nieuw project waar een groep deelnemers in kan meedraaien. Daarnaast werken we natuurlijk samen met de kerk, maar bijvoorbeeld ook met kinderdagverblijf De Loeiende Koe, verderop in Westbeemster. We mogen hun busje gebruiken om 's ochtends de vrouwen die in de Wereldtuin werken uit Purmerend op te halen en ze 's middags weer terug te brengen. De buurtbus gaat hier maar eens in de anderhalf uur, dus dat is helaas geen optie. Inmiddels hebben we meer dan 10 vrijwillige chauffeurs die zulke ritjes doen. Los van al die vrijwilligers zoeken we ook de samenwerking op met organisaties als Clup Welzijn en VluchtelingenWerk, om ons te helpen bij de werving van deelnemers.'

Omarmd worden

Fleur kan enorm bevlogen vertellen over de Wereldtuin. Ik ben benieuwd wat het werk hier voor haar betekent. Ze vertelt: 'Voor mijn studie ben ik meerdere keren in West-Afrika geweest. Daar heb ik ervaren hoe belangrijk het is omarmd te worden door lokale mensen. Het geeft houvast en vertrouwen als iemand je de weg wijst in een nieuwe wereld. Dat zien we hier ook. En we brengen mensen in beweging, ook letterlijk. Veel vrouwen die hier komen, leven relatief geïsoleerd. Dat is niet alleen ongunstig voor henzelf, maar ook voor onze maatschappij. In de Wereldtuin moedigen we ze aan om echt mee te doen aan onze activiteiten en in de samenleving.'

Helpt u mee?

De Beemster Wereldtuin is altijd open en voor iedereen toegankelijk. Je kunt er heerlijk wandelen, lunchen, plukken uit de bloemen- en moestuin en zelfgemaakte, lokale producten kopen. De organisatie is nog op zoek naar vrijwillige coaches (met eigen auto), met name om te helpen in de keuken, het kunst- en het naaiatelier. Meer weten? Ga eens bij ze langs aan de Jisperweg 56, of kijk op www.debeemsterwereldtuin.nl.